

'Een mens moet toch ontbijten'

Haps: aanzitten voor een ontbijt, sfeer proeven of een picknickmand voor onderweg

Ronald Massaut

Koog aan de Zaan * Mickey van Gendt was 42 jaar actief in de tandheelkunde. Laatstelijk had zij haar eigen particuliere opleiding tot tandartsassistenten (m/v). Tot ze ziek werd en iets anders wilde gaan doen. En ineens: „Ik begin een ontbijtwinkel.” „Je kunt hier aanschuiven of een ontbijt meenemen voor onderweg. En een picknickmand maken we ook.”

„Een ontbijtwinkel, dat klinkt minder zwaar dan een 'ontbijtrestaurant'. Bij sommige gasten wék je misschien verwachtingen die je moeilijk waar kunt maken. Wij zijn toch meer van de basis-keuken. Vergeleek het met de eenvoud van het Melkmeisje van Vermeer”, zegt ze, wijzend op een reproductie. „Het servies is hier authentiek boerenbont en dat is niet voor niets.”

Aanschuiven

Een ontbijtzaak in Koog aan de Zaan. Gaat dat wel lukken? „Ja, waarom niet”, zegt Mickey strijdloos. „Een mens moet toch ontbijten en steeds vaker hoor ik, dat dit er thuis wel eens bij inschiet. Dan kun je hier aanschuiven bij een krantje of een ontbijt meenemen in een kartonnen box. Ik denk dat mensen het juist leuk zullen vinden om hier met vrienden af te spreken of een zakelijke ontmoeting te hebben. Dit is een geheel nieuw concept in een ongedwongen sfeer.”

Mickey is de eerste ontbijtwinkel in de wijde omtrek. In Amsterdam zijn er enkele en na enig speurwerk één in Alkmaar. Maar verder. „Ik had dit voor een half jaar geleden ook niet kunnen bedenken. Als opleider werkte ik hiervoor zes dagen per week, veertien uur per dag. Pas toen ik ziek werd realiseerde ik mij dat dit eigenlijk niet zo gezond is. Daar-



Aanschuiven bij Mickey van Gent in ontbijtwinkel Haps aan de Lagendijk.

om wilde ik wat anders gaan doen. Tijdens een workshop op zoek naar wat mij energie geeft had ik het in eens: een 'ontbijtwinkel'. Dat was in maart van dit jaar. De praktijkruimte van toen is nu ontbijtruimte geworden. Er is hier een professionele

keuken ingericht en boven is een vakantieverblijf met negen slaapplekken; mijn 'basisklanten'." Haps staat voor Hap-py, Hap-pen en Hap-pening, legt Mickey uit. Zaterdag kan iedereen van 11 tot 15 uur gratis hapjes en sfeer komen proe-

ven bij Haps aan de Lagendijk 49, schuin tegenover De Waakzaamheid. Vanaf volgende week is Haps op donderdag en vrijdag van 8 tot 13 uur geopend, op zaterdag en zondag vanaf 9 uur. Vorige week hield ze al een try-out voor vrienden en fa-

milie. „Dat leverde een schat aan goede feedback en mooie ervaringen op.” Ook van veganisten en vegetariërs en gasten met een allergie. „Daar kan ik goed rekening mee houden.”

Info: www.haps-ontbijt.nl

FOTO: WIM EGAS